

Het moest een kritische column worden over de sleepnet, onze privacy en dreigende anderen, over salarissen bij de bank en de schuld van shell, over de nationale truttigheid die ons behoed voor cowboy en indianenfeestjes, over het collectief ontslag in het witte huis, de reorganisatie van het gemeentehuis...

En ik had geen zin, en ik wil geen zin maken...

Ik wil luchtigheid, luie lome dagen, ik wil lachen en lanterfanteren,

Ik wil legale wiet, lol maken, lang slapen, lummelen, langdradig zijn, loyaal, leuk, liefdevol, ik wil ik wil Lente! En ik lust haar rauw!

Een nieuwe lente een nieuw geluid
Weg met die kleurloze, blanke dagen
Gooi af die sombere omslag, je bent nu uitgetruit
Tis tijd om te flirten en te jagen
Code rood is uit de lucht genomen
Groene vingers staan paraat
Tomeloos groeit de wellust in de bomen
Waar niet een vliegtuig maar het zonlicht boven gaat
De deuren zijn open, het terras is geschikt
Voor allen die durven en drinken en doen
Voor dromers die door het geluk zijn gestrikt
Sla je armen wijd open, tis tijd voor een zoen
Scheep hoop uit de aarde, scheer je benen weer glad
Wandel met een bejaarde, noem je collega een schat
Ontdek een schrijver, schilder je dag
Begroet een vreemde met een volle lach
Ga weer studeren, neem je kind eens op schoot
Ook al is ie pas dertig, al lijkt ie zo groot

Dit is de enige lente, van dit jaar
Dus grijp haar bij de lurven
Dan is alles winterklaar
Kwestie van durven...

Gea Wester